



SVENSK Skytte sport

WEBBTIDNING NUMMER 6 2012

GULDGRÄVANDE PÅ
FALLING TARGET-SM I KINNA

**PISTOLVETERANER
GJORDE UPP I OLOFSTRÖM**

ÅRETS SKYTT
2012 ÄR UTSEDD

**SKYTTEFORUM 2012
I POSITIV ANDA**

Svensk Skyttesport

Postadress Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Besöksadress Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15A, Stockholm
telefon 08-699 63 70

www.skyttesport.se

Ansvarig utgivare Mikael Jansson, mikael.jansson@skyttesport.se

Redaktör Josefin Warg, telefon 08-699 63 73, josefin.warg@skyttesport.se

Grafisk form Lena Hägglund, Ågrenshuset, Bjästa

Annonser Ågrenshuset, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa
Leif Dylicki, telefon 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se

Tryck och distribution Ågrenshuset, Bjästa

Materialinlämning

Material skickas till redaktionen@skyttesport.se eller via post till Svenska Skyttesportförbundet, att: Josefin Warg, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Svensk Skyttesport förbehåller sig rätten att i artiklar göra redaktionellt motiverade ändringar, urval och förkortningar. För obeställt material ansvaras ej.

På framsidan

Christian Frank, som vann finalen i klass L13-15 på Össjöpuffen.
Läs om tävlingen på sidan 19. Foto: Jan Strand.

Utgivningsplan 2013

WEBBTIDNING

NR	SISTA MATERIAL	TILL WEBB	NR	MANUSSTOPP	UTDELNING
1	12 mars	21 mars	1	2 februari	27 februari
2	13 maj	24 maj	2	24 maj	19 juni
3	23 augusti	4 september	3	6 september	2 oktober
4	7 oktober	16 oktober	4	19 november	17 december
5	18 november	27 november			

SVENSK SKYTTESPORT

Innehåll

- 3** I KORTHET
- 5** SM, JSM, RM FALLMÅL i Marks Skyttecenter
- 7** SM NATIONELLT LUFTGEVÅR i Eskilstuna
- 8** EN RIKTIG SKYTTEHLG i Västerbotten
- 9** SM PISTOL för veteraner
- 10** HÅKAN DAHLBY – Årets Skytt 2012
- 11** VI 5
- 11** SKYTTEFORUM 2012
- 13** UNGDOMSTRÄFF på Skytteforum
- 14** NYTT ISSF-REGLEMENTE
- 14** NOVEMBERTRÄFFEN populär tävling
- 15** RAPPORT FRÅN STUDENT-VM 2012 i Kazan
- 17** NY KUNSKAP OM SEXUELLA ÖVERGREPP
- 17** GÖTEBORGSTRÄFFEN avgjordes i första skjutlaget
- 18** GÖTA KANAL MASTERS
- 19** SPÄNNADE I ÖSSJÖPUFFEN

God Jul
Gott Nytt år

ÖNSKAR SVENSK SKYTTESPORT

UTREDNING OM SKÄRPNINGAR I VAPENLAGSTIFTNINGEN

DEN 1 NOVEMBER var SvSF, i likhet med övriga berörda organisationer, kallade till en hearing med anledning av utredningen om skärpningar i vapenlagstiftningen.

Med anledning av vad som framkom vid denna hearing har förbundet tillsammans med samarbetsorganet för jakt-, skytte- och vapenfrågor, Svenskt Forum, sammanfattat sina synpunkter i en skrivelse till utredningens sekreterare. Förbundet har även inom ramen för Skytteorganisationernas samarbetsdelegation (SOS) inkommit med en skrivelse.

I den pågående utredningen har förbundet bland annat arbetat för att bevara skyttet med Kpist, något som inte är alldeles enkelt med rådande direktiv från EU i frågan om helautomat och det faktum att Försvarmakten tagit sin hand ifrån detta vapen. Utredningen kommer nu att fullfölja sitt uppdrag som skall redovisas senast den 31 januari 2013. ■

Mikael Jansson, Generalsekreterare

10-ÅRSGRÄNS FÖR LUFTTUBER - UTAN UNDANTAG

VI VILL GÖRA er påmind om att när luft- eller kolsyretuben på ditt gevär eller pistol är 10 år gammal får den inte användas längre. Detta säger skyttets regelböcker, och inga undantag accepteras. Åldersgränsen är viktig att följa då slitage av tuberna kombinerat med ett högt tryck gör att de kan vara farliga att använda.

Läs mer om hur man ska vårda sin lufttub och vad som kan göra den försvagad i förtid, i årets första webbtidning på www.svensk-skyttesport.se. Vi vill också påminna om att man genom Idrottslyftet 2013 kan söka om stöd för att kunna byta sina lufttuber. (Det är dock inte ett prioriterat område såsom utbildning.) ■

SENASTE SKYTTENYTT!
ALLTID MED
WWW.skyttesport.se



STIPENDIUM TILL JEM BRONSMEDALJÖS

GEVÄRSSKYTTEN SANDRA Pettersson, Krokeks skytteklubb, tilldelas det ena av Norrköpings kommuns två Idrottsstipendium. Sandra kom till Norrköping från Gotland för några år sedan och under 2012 tog hon bland annat brons i junior-EM i luftgevär. Stipendiesumman är 10 000 kronor. ■

PÅ TAL OM NYA ISSF-REGLER

ARRANGÖRERNA AV den nationella årliga Brommastafetten log lite när de såg de nya ISSF-reglerna för 2013 och framåt, och anledningen bakom regeländringarna. I tävlingsprogrammet från Brommastafetten 1978 står nämligen att läsa bland annat följande som mål: "Att göra en publikvänlig tävling, Att göra PR för det nationella skyttet, Att engagera massmedia så mycket som möjligt för att öka intresset för skytteverksamheten". Är det möjligen detta tävlingsprogram som ISSF råkat läsa i år och anammat? Frågan förblir obesvarad, men ämnet är ständigt aktuellt. ■

ANNA NORMANN

tog silver i gevär 60 skott liggande på militär-VM som i december avgjordes i Kina. Normann, som hade ett guld att försvara, inledde med en 97-serie, men följde upp med fyra 100-serier och en på 98. Totala 595 poäng blev dock en poäng för lite för att rå på Anzela Voronova från Estland som nu i stället bärgade guld. ■

HJÄLP DITT DISTRIKT TILL VINST

DECEMBER ÄR den sista månaden för IdrottOnlineProjektets distriktstävling. Genom att lägga in era medlemmar i föreningens medlemsregister i IdrottOnline hjälper ni ert distrikt i kampen.

Det distrikt som haft den största procentuella ökningen av medlemmar i systemet under året vinner 10 000 kr. Dessutom vinner ytterligare fyra distrikt 5 000 kr var. Värdefulla kronor som går till distriktets skytteverksamhet. ■

Läs mer på www.skyttesport.se

I KORTHET

BRAGDGULDET

DET BLEV triathleten Lisa Norden som fick Svenska Dagbladets Bragdguld 2012. Både Dahlby och Jonas Jacobsson var också nominerade till årets Jerringpris, men vid en första röstning i december gallrades de sex med minst röster av de 14 kandidaterna bort, och båda skyttarna fanns bland de sex.

SKAFFA ORGANISATIONSNUMMER INNAN ÅRSSKIFTET

ORGANISATIONSNUMMER ÄR sedan i år ett måste för ideella föreningar, men ännu finns det några föreningar som inte skaffat detta. För er som inte redan har organisationsnummer är det dags att skaffa det nu innan årsskiftet. På www.skyttesport.se hittar ni information om hur ni ansöker om organisationsnummer och vart ni ska vända er om ni har frågor eller stöter på problem. ■

ETT TÄNKVÄRT FÖRSLAG?

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS kansli svarar dagligen på många frågor via telefon. Ofta handlar det om föreningsärenden, tävlingslicenser eller vapen. Ibland handlar det om annat. En dag i höst var det exempelvis en dam som ringde in och berättade om sin stora kärlek till duvor, att duvor var kärlekens fåglar och att de borde fridlysas. Hon tyckte därför att det var hemskt att kalla lerduveskytte för just lerduveskytte, även om hon visste att det var lerduvor vi sköt på, och hon önskade att SvSF skulle jobba för att byta namn på disciplinen. Vad sägs om kanske lerskateskytte eller lermålsskytte? ■



DAGS ATT PLANERA FÖR IDROTTSLYFTET 2013!



**Önskar er förening göra något extra för era ungdomsskyttar?
Eller vill ni skicka era ungdomsledare på utbildning?
Då kan ni få ekonomisk hjälp till att förverkliga era drömmar!**

Idrottslyftet är en satsning på svensk idrott för unga och föreningar kan genom Idrottslyftet få ekonomiskt stöd att göra lite extra i sin ungdomsverksamhet. Ansökningsperiod inom SvSF för 2013 är under februari månad, så börja planera redan nu vad ni har lust att göra för att lyfta er verksamhet nästa år! Idrottslyftet inom Svenska Skyttesportförbundet kommer under 2013 främst att gå till projekt som satsar på att bibehålla sina ungdomar i föreningens verksamhet. Dessutom kommer ansökningar som innehåller deltagande i utbildningarna Plattformen och/eller Grundtränarutbildning att prioriteras. ■

SNÖVÄDER STOPPADE INTE SPORTINGSKYTTRAR!

DEN FÖRSTA lördagen i december hölls en engelsk sportingtävling i Svegeråsen. "2x50 duvor i blandat snöväder, vilket gjorde det hela till en extra utmaning. Det var roligt, stämningen mycket god, likaså den varma soppa som serverades i pausen. Extra roligt att ett gäng från Norge tagit sig hela vägen ner för att tävla!" låter Anna Jarnald hälsa från tävlingen. Hon har också tagit bilden som visar Stefan Eksvärd och David Mohlin i dagens rådande väder. ■



UTNÄMNING TILL SKEETSKYTTE NILSSON

SKEETSKYTTE STEFAN NILSSON, Trelleborgs Jaktskytteklubb, utnämndes till Årets Senior på den årliga Trelleborgsgalan som kommunen höll i mitten av november. De skriver "Årets vinnare tog Sverige till OS och klarade av att trots sin ungdom ligga på silverplats efter dag 1, landa på en 10-e plats. Stefan är rankad 1:a i Sverige, under året har han vunnit sin första världscuptävling och slutade 7:a i Världscupfinalen i Maribor." På Trelleborgsgalan prisas årets mest framstående inom idrott, kultur näringsliv, miljö och landsbygdsutveckling för sina insatser. ■



RM-semifinalen.



Segrare JSM, Louise Nilsson från hemmaklubben.



Segrare RM, David Gustafsson, Ludvika.



Svensk mästare, Dennis Trouin, Djurö.



Slutspel JSM.

SM/JSM/RM FALLMÅL I MARKS SKYTTECENTER DAVID, LOUISE OCH DENNIS grävde guld i Kinna

text och foto MIKAEL SVENSSON

Tävling

Under mycket välordnade former avgjordes återigen mästerskapen i falling target – eller fallmål om man så vill – i Kinna. Guldmedaljörerna kom att heta David, Louise och Dennis. Samtidigt togs landslagen till kampen mot Danmark och Finland i Fredricia ut.

Via seger i L 11 och därefter 4x10 träffar i RM-slutspelet samt 2-1 i finalens särskjutning defilerade Ludvikas David Gustafsson hem riksmästerskapet i fallmål för sittande skyttar.

– Det kändes bra, det viktigaste var att fokusera på målet. Det var kul, och det är det största jag vunnit, sa en smått chockad David, som skjuter såväl luftgevär som korthåll.

– Luftgevär är roligast och det här var riktigt roligt, och att få skjuta i denna fina hall.

David, liksom lillebrorsan Filip, tillhörde den lilla skaran L 11-skyttar i en annars L 13-dominerad final. Edwin Jeansson från Ålem, Albin Johansson från Lekvattnet, Ebba Forsberg från Gullabo och till slut Dennis Oscarsson från Åkarp fick ge vika, innan David kunde kvittera ut guldmedaljen. Dennis klippte silvermedaljen med hem till Skåne, medan Moa Theodorsson från Sjöbo i samma landskap och Ebba Forsberg, Gullabo fick dela på bronsspalten.

Lagmässigt i föreningskampen vann till Kinna närliggande Dals-

torp, före Rydaholm och klubbens andrakonstellation. Bland distriktslagen drog Skåne längsta strået, närmast före Småland och Västergötland.

Junior-SM

Louise Nilsson från Norra Mark svarade för strålande skytte hela helgen och fixade hemmasegern då mästerskapen fortsatte med JSM-finalen på söndagsförmiddagen.

Walk-over i 8-delen gjorde att Louise fick matchas på allvar först i kvarten, där jakten på smålänningar (totalt sju i slutspelet) startade. Emelie Forsberg från Gullabo fick ge vika i kvarten (6-4), innan Mathias Sjöström från Vimmerby tvingade till sig särskjutning (7-7). I skiljeskyttet var Louise kyligast med 2-1 över två skott.

I finalen väntade sedan en tredje smålänning, Isabelle Edman från Jönköping. Här tog Louise Nilsson kommandot med 2-0 efter tre skott och sen var det tufft att komma igen, även om Isabelle kämpade ända in i

mål. Siffrorna skrevs till slut 7-5 i hemmafavor.

– Det känns asbra. Finalen var väldigt nervös, men det funkade ju, konstaterade Louise, som har sin taktik klar för sig.

– Jag tänker att det får gå som det går, man vet ju att det är tufft motstånd.

Louise Nilsson och Isabelle Edman fick på prispallen sällskap av bronsmedaljörerna Tim Petersson, 116/Lv6, och Mathias Sjöström, Vimmerby. De fyra utgör för övrigt juniorlandslaget till landskampen mot Danmark och Finland i danska Fredricia sista helgen i januari.

Lagmässigt vann Gullabo inte helt oväntat föreningskampen. Smålänningarna fick ihop 96 träffar mot 87 för Christianstad och 79 för ytterligare en hemmaklubb, Södra Mark.

I distriktskampen drog Skåne längsta strået med 102 träffar mot 97 för Småland och 96 för Västergötland.

Senior-SM

Revanschlusten från fjolårets ➤



Tydlig resultattavla i Marks skyttecenter.

tävling i Kinna gav Dennis Trouin drivkraften fram till årets SM-guld då mästerskapen i falling target gick i mål på söndagseftermiddagen.

– Den största nervositeten kom faktiskt efter att det var klart. 16-delen var den jobbigaste matchen, men sedan släppte det, man kommer in i finalen, förklarar Dennis, och avslöjar hur tankarna går mellan skotten:

– Jag fokuserar mest på att sätta skottet, men emellan är det svårt att slå bort tankarna om man ska ta det eller inte.

När väl den inledande och jobbiga matchen mot Jönköpings Karin Blom (7-5) var avverkad, fortsatte Djuröskytten med imponerande stabilitet. JSM-mästarinnan Louise Nilsson avverkades med 10-8, innan Johan Hoff från Roasjö fick sig slagen i semin (9-8).

I finalen väntade så en av många smålänningar i finalen, Emma Arvidsson från Alvesta. På sin väg fram hade Emma manövrerat ut Johanna Johansson från Skillingaryd (9-8), Emma Göransson från Skoga-Ekshärad (9-8), och Amanda Setterberg från Kinneved (9-3).

Dennis kopplade greppet om finalen då Emma tappade skott fyra och fem i finalen, och kunde



Skyttarna lite från ovan.

sedan (enligt egen utsago) släppa lös nervositeten fram till segersiffrorna 10-6.

När det gäller landslaget kan vi redan nu avslöja att mästardennis tackat nej till kampen landskampen.

Trion Johan Hoff, Amanda Setterberg och Emma Arvidsson får i stället sällskap av i sammanhanget rutinerade Emma Göransson, Skoga-Ekshärad.

Lagmässigt triumferade Skillingaryd bland föreningslagen

med 98 träffar, mot 94 dito för hemmaklubben Norra Mark och 89 för Gullabos lag 3.

I distriktskampen var det Västergötlands tur att kvittera ut guldet med 105 träffar mot 102 för Värmland och 100 träffar för Småland på bronspallen.

Det stabila gänget i Marks skyttecenter svarar för värdskapet även vid 2013 års mästerskap, innan falling target 2014 flyttar upp till årets "internationella" SM-arrangör Linköping. ■



Juniorlandslaget.



Slutspel RM.



Hilde Karlsson.



Ettan och tvåan i ståskytten för seniorer, Maria Hägglund och Jörgen Persson, tillsammans med juniorvinnaren Hilde Karlsson.



Lennart Westermark och Roger Blomback i sittande skytten.



Franco Filippi gratuleras av Ingemar Månsson.



Sony Östlund – glad bronsmedaljör bland seniorerna



Marie Enqvist och Sten Lennartsson.



Maria Hägglund och Jörgen Persson.

Tävling

SM NATIONELLT LUFTGEVÄR I ESKILSTUNA

text STEN LENNARTSSON, 10-metersledare nationellt foto STEN LENNARTSSON, STEFAN THORIN och LARS NORDVALL

Äntligen är det min tur. Skjuter i sista skjutlaget, har nogsamnt undvikit att kolla vad de andra veteranerna i sittande har åstadkommit. Nervöst som bara den förstås, efter snart 50 år som skytt borde nerverna ha lugnat sig, men inte. Kanske bra det, det är egentligen en ynnest att få uppleva att livet kan vara spännande trots att man är +65.

Hur gick det då? 415,3 poäng och en 27:e plats, har gjort bättre på hemmaplan men inte så stor skillnad, så det var väl okej men inte mer. Ser dock framtiden an med tillförsikt - killen som vann är 75 år så min tid kommer, var så säker. Franco Filippi från Eslöv sköt imponerande 423,6 i grundomgången och efter en stenhård match mot jagande Sten-Åke Andersson och Jill Wremert vann Filippi med nytt svenskt rekord. 528,4 var nästan tre poäng över

Ingemar Månssons ett år gamla rekord. Att standarden har ökat inom sittandeskyttet för vuxna och fullvuxna märktes också i seniorklassen där Emma Ellberg från Åkarp (tvåa i fjol) nu vann med 529,6 poäng, drygt tre poäng bättre än segraren i senaste SM:et. Nationella SM:et på luftgevär har ett unikt koncept då man tävlar på två orter samtidigt, denna gång Umeå och Eskilstuna. Bästa resultat efter final blir svensk

mästare. Detta kräver en hel del av arrangörerna då finalerna skall gå samtidigt för rättvisans och spänningens skull. Norrlänningarna har ännu inte kommit på tjusningen med sittandeskyttet, men i det mer traditionella ståendeskyttet finns duktiga skyttar däruppe. Både junior- och seniorguldet gick till Ramselefors genom Hilde Karlsson och Maria Hägglund. Att dessutom Jörgen Persson från Fältjägarna blev tvåa bland seniorerna visade på en viss

dominans från Umeåarenan. Dagens bästa finalserie stod Sonny Östlund från Uddevalla för med 104,4, han kunde därmed krängla sig förbi ett helt koppel av skyttar och ta sin första seniormedalj, ett brons. Bland juniorerna hade Louise Nilsson från Norra Mark bästa serien i grundomgången men fick sedan två skyttar före sig på pallen, nämnda Hilde Karlsson och även Michaela Arvidsson från Skillingaryd.

Om det fanns vadslagning inom skytten (vilket det gudskelov inte finns) var nog dagens lägsta odds på Lars Lennartsson i klassen veteran stående. Lars tog nu sin tredje titel på de fem senaste mästerskapen och han har dessutom varit på pallen i fem år i rad. Efter Lars kom Dan Eriksson, Figgeholm, och Lisbeth Johansson, Veddinge. Dan var före Lars en stund under finalen men fick en försmädlig åtta i sista skottet och vips var Lars etta.

Marie Enqvist och hennes funktionsnärstabs fick en välförtjänt applåd under prisutdelningen i Eskilstuna. Som jag nämnde tidigare är det lite trickigt med ett arrangemang på två orter, men tävlingen flöt på bra. Vår fyratimmarsresa hem till Trollhättan förgylldes av en mycket vacker kronhjort (det var nära en kollision, men det ordnade sig) utanför Arboga. Den största vi har sett var vi överens om. Dagens behållning tyckte mina kompisar som kanske är mer jägare än skyttar. ■



Många lyssnade intresserat på Jonas Jacobsson.



Skyttehallen i Vindeln.



Fr v Petra Nilsson, Madelene Lundqvist, Hanna Lundin som var de tre främsta i sittandefinalen i Vindeln.



Jonas Jacobsson fanns på plats med sin Paralympicsmedalj.

Den flerfaldiga Paralympicsmästaren Jonas Jacobsson, som besökte båda dagarnas tävlingar, var snabbt framme för att gratulera Maria till det fina resultatet. Favoriten Jörgen Persson från Fältjägarerna vann herrarnas juniorklass på fina 594 poäng medan övriga titlar sköts hem av Jörgen Påls-son, Hanna Karlsson och Henry Lindström.

Under lunchavbrottet gjorde Jonas Jacobsson en populär och inspirerande föreläsning på temat "Att identifiera långsiktiga mål - och att nå dem". Jonas hade även med sig den senaste guldmedaljen från London som de som ville fick känna på för att få ytterligare inspiration till en fortsatt skyttesatsning.

Eftermiddagens tävling, det Nationella Mästerskapet, avgjordes samtidigt i både Eskilstuna och Umeå. Framförallt ståskyttarna glänste i Umeå där seniortiteln togs hem av Maria Hägglund strax före Jörgen Persson. Hilde Karlsson, Ramselefors, försvarade den juniortitel hon vann i fjol, och

EN RIKTIG SKYTTEHELG I VÄSTERBOTTEN

text LARS NORDVALL, Ramselefors Skytteförening foto STEFAN THORIN och LARS NORDVALL

I samband med Allhelgonahelgen samlades gräddan av Norrlands luftgevärsskyttar i Umeå och Vindeln i Västerbotten. Lördagens tävlingar, som avgjordes i Umeå, inleddes med ett öppet Norrlandsmästerskap. Ramseleforskytten Maria Hägglund imponerade när hon vann damklassen på det nya distriktsrekordet 399 poäng efter att ha skjutit sin enda nia i det artonde skottet.

tillsammans med tvillingssystem Hanna och Maria Hägglund vann hon även föreningslagtävlingen i överlägsen stil. Läs mer om den tävlingen i Sten Lennartssons text på föregående sida.

Söndagens nationella tävling, som samlade 91 skyttar i olika åldrar, avgjordes på Ramseleforskyttarnas hemmabana i Vindeln. Under hösten har skyttehallen moderniserats, tack vare ett bidrag från Allmänna Arvsfonden och många ideella arbetstimmar. Det gör att man nu kan bjuda skyttarna på 40 elektroniska banor varav 10 dessutom är höj- och sänkbara för att möjliggöra luftgevärsskytte i tre ställningar. Det innebär att både Umeå och Vindeln nu kan stoltsera med varsin toppmodern skyttehall med 40 luftbanor och 15 respektive 16 banor för skytte från 50 meter – allt försett med Megalinkutrustning. Bägge hallarna är givetvis fullt handikappanpassade. Då Ramselefors skytteförening dessutom har en utomhusanläggning, i den lilla byn Ramsele utanför Vindeln, som är

utrustad med 24 Megalinkbanor för 300 meterskytte och lika många för 50 meterskytte torde den lilla föreningen vara tämligen unik i landet.

Efter de tre inledande skjutlagen togs en paus för nyinvigning av anläggningen. När hallen invigdes för 23 år sedan avlossades invigningsskottet av Ragnar Skanåker som givetvis sköt en inertia. Jonas Jacobsson ville naturligtvis inte vara sämre den här gången utan sköt även han en inertia till alla åskådarens belåtenhet.

Dagens tävling avslutades med en final dit de 10 främsta skyttarna ur sittandeklasserna och de 10 främsta ur ståendeklasserna kvalificerade sig. I båda finalerna startade deltagarna om från noll poäng vilket gjorde att spänningen ökade. Sittandeskyttarnas final, där man sköt tio decimaltolkade skott, vanns av hemmaskytten Madelene Lundqvist på fina 106,2 poäng. Ståskyttarnas final, som avgjordes utifrån de nya ISSF-reglerna som kommer att gälla från nästa år och där en efter en

skytts elimineras, blev väldigt spännande. När det återstod tre skyttar skiljde det endast 0,3 poäng mellan dem och när de två avslutande skotten skulle avlossas var det mellan Maria Hägglund och Joar Karlsson från Söderala som det skulle avgöras. Det intressanta var att Maria skjutit dagens klart högsta grundomgång med 396 poäng vilket innebar att hon stod på den första banan medan Joar kommit till finalen som tionde och sista skytt. När det sista skottet markerades visade det sig att Joar dragit det längsta strået och stod som slutlig segrare. Här kan man direkt se vad de nya reglerna kan innebära om de klubbas igenom. Om de är bra eller dåliga tål nog att fundera ytterligare på.

En trevlig helg fullmatad med högklassigt skytte, där den deltagare som sköt mest fick avlossa inte mindre än 242 tävlingskott, avslutades med en prisutdelning där alla yngre deltagare fick varsitt pris av prisutdelaren Jonas Jacobsson. ■

SM PISTOL FÖR VETERAN VETERANMÄSTERSKAP I PISTOL

text MATTI KIRILOV, coach i pistolskytte foto MIKAEL NYGREN

Veteranmästerskapet i pistol hölls i år i Olofström i augusti, med Olofströms PK som arrangör. Den nygamla banan var vackert belägen strax utanför staden. Vädret var omväxlande, både soligt, molnigt och lite regn, ungefär som skyttarnas resultat. Dock var det ingen skytt som grät offentligt.

Tävling

Jag blev (frivilligt) utsedd att representera Skyttesportförbundet samt att vara prisutdelare, första dagen så fick jag hjälp att dela ut priser, min läromästare i detta var Lars-Erik Bjur från Öckerö, andra dagen så fick jag mitt elddop i prisutdelning. Det gick bra trots att jag är blyg och försynt. På söndagen så var det kommunens chef för Kultur och Fritid som delade ut priser.

Att bevista ett veteranmästerskap var för mig nytt, jag hade inte insett att åldern också hade kommit ikapp mig (född

1954), mentalt så kände jag mig ung då jag i mitt arbete mestadels arbetat med människor i 20-årsåldern. Det fanns inga "gubb- eller gummfasoner" utan samtliga var unga i sinnet. Det var mycket trevligt att få "träffa" gamla skyttar från den tiden jag sköt mycket på 90-talet. Det inspirerar mig att börja tävla utanför hemorten igen. Bara nöjet att få höra anekdoter och berättelser från forntid till nutid var mycket givande. Trivslen stod högt i tak.

Resultatmässigt var det bara

den evigt unge i D 50, Kristina Nilsson från Sjöormens PK, som sköt nytt rekord i luftpistol på 374 poäng. Inte ett öga var torrt. Den äldste skytten kom från den oerhört vackra staden Borås i Västergötland. Det var Lars Larsson, den före detta hemmansägaren, sköt klass H 75 i standard-, sport- och grovpistol. Starkt gjort i en ålder av 79 år. Men som sagt, "det viktiga är inte att vinna utan att delta".

Kennert Henningsson med funktionärer från klubben och

med hjälp av hjälp av Frivilliga Försvarsorganisationen (FFO) ordnade så att tävlingen avlöpte utan mankemang. Ett bra initiativ att använda FFO för att stötta med hjälp som inte är skyttelaterat. Arrangemanget avlöpte med all heder - banor, resultatåtergivning, fika och mat, allt var oklanderligt. Bra jobbat av Olofströms PK. Många trevliga foton togs också av Mikael Nygren, dessa kan ses på klubbens hemsida (även undertecknad är med, om ni vill ha idolbilder).

Jag tackar å förbundets vägnar för ett lyckat arrangemang. ■



HÅKAN DAHLBY är Årets Skytt 2012

Reportage

Dubbeltrapskytten och årets flerfaldige mästerskapsmedaljör Håkan Dahlby får utmärkelsen Årets Skytt 2012. Detta för årets fina prestationer som bland annat omfattar ett EM-guld och ett OS-silver. – Jag är naturligtvis glad och stolt. Det var några år sedan jag fick titeln förra gången. Den här OS-medaljen bidrar väl mycket till att jag fick den, säger Håkan Dahlby.

Det var en helt enig styrelse som på ett styrelsemöte den 1 december fattade beslut om att titeln Årets Skytt 2012 tillfaller lerduveskytten Håkan Dahlby, för sina prestationer i år. I maj började dubbeltrapskytten med att sopa banan med sina motståndare på lerduve-EM på Cypern. Med resultatet 146/150 i grundomgång och 49/50 i final, gav han sina konkurrenter ingen chans, och han tog därmed sitt tredje EM-guld.

OS följde i augusti och där tog Dahlby sig till final som femma. I finalen sköt Håkan mästerligt – han satte 49 av 50 duvor, att jämföra med övriga i finalen som bara satte 45. Den fina finalserien förde svensken upp på silverplats och den var också hans när tävlingen var färdigskjuten. Dahlby fick sin efterlängttade OS-medalj, till hans och svenskt skyttes stora glädje.

– Med OS och medaljerna i tankarna får jag räkna det som största framgångarna under en säsong, men det har inte varit min bästa säsong skyttmässigt, säger Dahlby som då hellre framhåller 2004 som den bästa säsongen.

Hur beskriver du säsongen i år?

– Bra fokus, alla pusselbitar på plats. Allt som jag själv kan styra över har jag gått in på molekylnivå på - hela min teknik, material och jag har testat nya lerduvor, pipor, träffläge. Alla förberedelser har varit 100 procent. Det är det bästa jag någonsin gjort, att jag varit förberedd och testat allt, så när det väl gällde har det varit min prestation som varit viktigt. Sedan har säsongen varit väldigt ledsam på grund av min far som gick bort, och det har tagit mycket kraft. Men man lär sig säkert mycket av det som man har med sig, säger han.

Du har sagt i radio att du satsar på OS 2016, hur är planen egentligen?

– Så är det. Vi gör en plan och så börjar vi och så får vi se hur långt det bär, men mitt mål är 2016. Jag har lite till att ge. Och nu har jag fått ytterligare en erfarenhet av att ha fått en medalj. Så det borde bli lite lättare att hitta motivation. ■



VI5

SVSF KICKAR NU IGÅNG "UTBILDINGSSTRATEGIN 2017" DÅR BLAND ANNAT 1300 FÖRENINGSTRÄNARE SKA UTBILDAS. HUR KÄNNER DU INFÖR DETTA PROJEKT?



KATTIS ANDERSSON, Smålands SDF
Det har varit efterlängtat för jag tror att det behövs en gemensam strategi. Efter sammanslagningen kan föreningar ha känt sig bortglömda och detta är ett sätt att fånga upp dem.



LENA NORDVALL, Norrbottens SDF
Jag tror att det blir svårt att utbilda så många, men det är en bra tanke. Vi behöver få in nya tränare och ledare, och behöver utbildade tränare. Även om man är en bra instruktör kan man behöva ledarutbildning.



SOPHIA HOLMSTRÖM, Skånes SDF
Vi har inte fått några konkreta detaljer om hur den skall genomföras, men det är en ambitiös målsättning och området är viktigt.



BERNDT ANDERSSON, Västmanlands SDF
Jag tror att det kommer fungera. Det behövs alldeles säkert och det kommer nog att ge bra resultat på sikt. Det gäller att få de som har kännedom om skytte att bli tränare.



RICKARD JANSSON, Upplands SDF
Det blir spännande. Jag har tidigare gått Skytte UO:s förbundstränarutbildning, men det känns som det blev ett glapp efter sammanslagningen och att man tappade kopplingen uppåt. Det är bra att man centralt har tagit tag i det igen.

Reportage

SKYTTE FORUM 2012

text JOSEFIN WARG OCH CECILIA AUGUSTSSON EDSTAM
foto JOSEFIN WARG

Andra helgen i december samlades representanter från Svenska Skyttesportförbundets förbundsstyrelse, skyttesportdistrikt och sektioner i Bromma. Detta för den årliga konferensen Skytteforum. I skyttets tjänst och för skyttets utveckling. Temat på årets konferens var ungdom och utbildning.

Under konferensen samlas skytteengagerade för att diskutera och jobba med viktiga skyttefrågor. I år var Skytteforum större än på länge, då varje distrikt fick skicka två representanter plus två ungdomar. Ungdomarna fick ha nätverksträff tillsammans med nuvarande ungdomssektionen. Ungdomssektionen har sedan årsmötet 2012 nämligen jobbat mot att ombilda sig till ett Ungdomsråd, där intresserade ungdomar ska få bidra i stort och smått. Ungdomssektionen presenterade sina tankar för alla mötets deltagare, och det mottogs positivt. Därefter tog ungdomssektionen ungdomarna för sig och hade egna aktiviteter. Om detta kan du läsa mer på sidan 13.

Lördagen var en fullmatad dag för deltagarna. De fick en presentation av Jonas Edman som presenterade sina tankar som tillträdande sportchef. Ordförande Jimmy Persson presenterade förbundets budget för 2013, och deltagarna fick också veta mer om SvSF:s Utbildningsstrategi 2017. Denna utbildningsstrategi, som förbundet i höst tog beslut om att genomföra, går ut på att flertalet tränare ska utbildas de närmsta åren, på alla nivåer (från föreningstränare till rikstränare) och i hela landet och i alla grenar. En strategi som förhoppningsvis får positiva effekter i alla föreningar, och som självklart kommer att presenteras närmare framöver. Här fick sektionernas



Jonas Edman presenterade sig själv och sina tankar som tillträdande sportchef.

och distriktförbundets deltagare i grupper diskutera vilka problem och möjligheter som kan dyka upp i arbetet med denna utbildningsstrategi. Här bredvid kan du läsa vad fem av distriktens deltagare tycker om utbildningsstrategin.

IdrottOnlineProjektet som under året genomförts diskuteras, liksom Idrottslyftet som kommer. Deltagarna fick också

en inblick i det Individuella Tävlingsadministrativa systemet, IndTA, som snart kommer att börja användas.

Söndagen inleddes med en föreläsning av Anders Wahlström om dokumenten Idrotten Vill och Barnrättskonventionen. Genom att alltid ha det enskilda barnets bästa för ögonen ska vi kunna leva upp till det som står i dessa. Detta tänk skall genomsyra hela vår ➤

barn- och ungdomsverksamhet och samtliga projekt som utförs inom Idrottslyftet skall formuleras utifrån dessa. Vill ni veta mer om detta finner ni information på vår hemsida www.skyttesport.se under Idrottslyftet 2013.

Vid förbundsmöteskonferensen i våras fick distrikten i "hemläxa" att arbeta med två arbetsområ-



Kansliets Cecilia Augustsson-Edstam.



Förbundets ordförande Jimmy Persson.

den som de själva jobbat med att ta fram. Dessa skall redovisas vid nästa årsmöte, men här fanns nu en möjlighet att berätta vad som gjorts och ta lärdom av varandra. Under nästan två timmar diskuterades bland annat hur distrikten har ökat sin kommunikation med föreningarna genom telefonkontakt eller direktkontakt vid föreningsträffar eller tävlingar. Flera distrikt har arbetat med att skapa arbetsbeskrivningar för styrelsen och andra har börjat använda administrativa verktyg som Dropbox. Positivt var att så många av distrikten redan hade arbetat med detta och att flera har tagit SISU Idrottsutbildarna till hjälp vid till exempel föreningsträffar.

Dagen avslutades med att Ungdomssektionen redovisade vad de tillsammans med ungdomarna hade kommit fram till om vad som kan vara lämpliga arbetsområden för det kommande Ungdomsrådet. Detta arbete kommer att startas upp i och med en nätverksträff i februari (tid och plats meddelas snart). Nästa gång ni kan träffa Ungdomssektionen är på Swedish Cup i Young Courner. Där kan du berätta vad du tycker att Ungdomsrådet ska göra eller så kommer du bara och hänga med andra unga skyttar.

Två intensiva dagar var efter detta över, och Svenska Skyttesportförbundet hoppas att alla inbjudna deltagare åkte hem till sitt distrikt eller sektion fyllda med en positiv känsla och stor lust att fortsätta arbeta med skyttets viktiga frågor! ■



Från norr till söder, öst till väst hade representanter kommit till Bromma för att vara med och utveckla svenskt skytte.

Reportage

UNGDOMSTRÄFF PÅ SKYTTEFORUM

text SOFIA ÅKESSON, ungdomssektionen foto JOSEFIN WARG

Helgen 8-9 december var vi 21 stycken ungdomar, spridda från stora delar av landet, som passade på att mötas upp i Bromma där Skytteforum arrangerades. Vi var delvis med på forumet men var mestadels för oss själv på vår Ungdomsträff. Där diskuterade vi ungdomsrelaterade saker, lärde känna nya skyttar, träffade gamla kompisar och hade det allmänt trevligt. Helgen blev väldigt uppskattad och lyckad.

Efter att alla hälsats välkomna och lyssnat på starten av forumet där bl.a. ungdomssektionen berättade om vår nya struktur (att vi blir ett Ungdomsråd nästa år) så gick vi ungdomar till en egen lokal. Alla hade inte träffats tidigare så det fanns många nya ansikten, därför började vi med att samtliga fick presentera sig. Sedan fick en Johan, helgens lekledare, köra igång en lek för att lätta på stämningen. Den gick ut på att alla satt i en ring och hade fått en färg från en kortlek. Johan drog sedan ett kort i taget, var det din färg fick du flytta en stol. Den som kom först tillbaka till "sin" stol vann. Kruxet var att om någon hamnat i ditt knä fick du inte flytta trots att det var din färg. En del frustration av att ha kanske 2-3 personer i knäet som blockade dig att flytta, på ett bra tag, genererade en hel del skratt!

Vi blev därefter lite allvarigare och diskuterade i smågrupper hur de hade hamnat i Bromma denna

helg, vad som gjorde att de börjat och varför de fortsatt med skyttet. Svaren var ganska lika hos alla, att hamnade på träffen av nyfikenhet och intresse – många var engagerade hemma också. Och att de var skyttar och stannat var mycket tack vare det sociala livet på skjutbanan.

Längre hann vi inte innan lunch och på eftermiddagen smet vi in till city och spelade Laserdome. De två lekledarna Johan och Tom guidade oss via buss och tunnelbana till rätt ställe. Uppdelade i fem lag sprang vi runt i våra blinkande västar och sköt med lasergevär på varandra i en mörk lokal. Första rundan handlade det mycket om att hitta runt i lokalen. Ungdomssektionen utmanade de andra och vi var faktiskt bäst. Det kan ha berott på lekledarnas taktiska samarbete. Laserdome var verkligen superskoj, ingen tyckte det var trist, men svettiga blev vi. Därför fick vi skynda oss tillbaka till hotellet för en snabb dusch

innan kvällens middag tillsammans med de på forumet.

Uppvärmda från lördagen var det dags för mer diskussioner i smågrupper på söndagen. Tiden var begränsad och vi fick tyvärr bryta mitt i. De frågor som togs upp vid detta pass var hur gruppens intresse att engagera sig var, om det är mest intressant att sitta i en styrelse eller är det mer attraktivt att vara med i kortare projekt och i så fall vilken typ av projekt. Alla smågrupper sa att de inte var intresserade av att ta en post i ungdomsrådet. Det kändes som ett hårt slag i magen men sedan kröp det fram, från alla grupper, att det ville veta lite mer – hur mycket tid innebär det, vad förväntas och hur funkade det praktisk. Jo, då blev det lite mer intressant. För de flesta var det ändå mest intressant att framöver vara med på kortare tidsbegränsade projekt. Lämpliga projekt var framför allt breddläger men också annat, som kringaktiviteter på tävlingar.



I grupper fick ungdomarna diskutera olika skyttefrågor.

Ungdomssektionen har tidigare under hösten brainstormat projekt som Ungdomsrådet ska jobba med och dessa presenterades, tex. ungdomsträff, skriva i Svensk Skyttesport och vara på tävlingar.

Ungdomssektionen kunde efter helgen dra en lättadens suck. Efter att ha presenterat den nya strukturen med positiv respons och genom att arrangera denna ungdomsträff börjat jobba i strukturen kan vi känna att det senaste

årets arbete har varit i rätt riktning och därför mödan värd.

Att arrangera en ungdomsträff hade många syften men ett stort och viktigt mål var att samla ungdomar med engagemang och en massa bra idéer, som eventuellt vill vara en del i Ungdomsrådets nätverk. Nätverket kommer fungera som en guldgruva med namn på personer som vill vara med på något av rådets spännande projekt framöver.

Nu har vi jättemycket tankar från deltagarna som ska sammanställas men det känns bara skoj och som en bra morot för kommande ungdomsträffar, för det blir fler. Nästa träff kommer att arrangeras i samband med Ungdomssektionens avslutande årsmöte i februari–mars nästa år. Vi i ungdomssektionen kan garantera en trevlig helg då, så håll ögon och öron öppna för datum och plats! ■



André Olsson var Västerbottens utsände unga representant.



Det var en glad stämning på ungdomarnas nätverksträff.

Nytt ISSF-REGLEMENTE 2013 godkänt

text KERSTIN BODIN

Efter en två år lång process är nu det nya internationella skyttereglementet godkänt. Den 13 november hade ISSF:s Council (internationella skytteförbundets styrelse) sammanträde och godkände enhälligt det nya reglementet som gäller från 1 januari 2013.

Målet med de stora finalförändringarna är i grunden att säkerställa en olympisk överlevnad för skyttet och att skapa spännande tävlingar för såväl TV-publiken som åskådare på plats. De huvudsakliga förändringarna för finaler och kvalificeringsomgångar är i korthet:

- alla finaler startar från noll
- finalisterna får en efter att lämna finalen tills bara två skyttar återstår
- alla finaler slutar med en duell om guld och silver
- finalerna i 3 x 40 och 3 x 20 avgörs i alla tre ställningar i ordningen knä, ligg, stående
- kvalificeringsomgången avgörs i samma ordning
- finalen i 25 m pistol för damer avgörs med poäng för träff, precis som snabbpistolens final sedan två år tillbaka
- luftgevär och 60 skott liggande räknas med decimaler redan i kvalificeringen på försök under 2013 varefter en utvärdering kommer att göras (nationellt kan fortfarande den gamla räkningen med hela poäng användas)
- kastavståndet i skeet ökas från 66 m till 68 m
- de två dubbléerna på station 4 i skeet skjuts efter station 7, före station 8
- dubbeltrapan ändras från tre serier med 50 duvor till fem serier med 30 duvor
- dubbeltrapan görs svårare genom att ett slumpschema införs för duvkompositionerna
- i 10- och 50-metersgrenarna införs 15 minuters kombinerad förberedelse- och provskottstid innan matchen sedan börjar samtidigt för alla
- säkerhetsflaggor måste alltid vara instoppade i alla gevär, pistoler och halvautomatiska hagelgevär förutom vid godkänd torrträning eller skarpt skytte vid skjutplatsen

Förhoppningsvis kommer det nya reglementet att kunna presenteras på svenska inom kort. Det största kapitlet, "Tekniska regler för alla skyttegrenar", samt pistolreglementet har översatts av Patrik Johansson. Övriga medarbetare är Christina Åhlstedt, Lars-Eric Söderberg och Claes Johansson för gevär, lerduvor respektive viltmål. Eftersom gruppen haft tillgång till ISSF:s arbetsmaterial sedan försommaren har översättningsjobbet redan kommit långt och nu återstår en sista korrekturläsning innan den svenska versionen kan läggas ut på hemsidan. ■

MÅNGA DELTAGARE I POPULÄR TÄVLING

text och foto BÖRJE FRITZ

För första gången sköts denna kpistävling Novemberträffen, som består av gamla militära figurer, de flesta riktigt gamla. Denna typ av tävling med bland annat prisutdelning samma dag verkar skyttarna tycka om, då det kom prick 50 skyttar och alla verkade nöjda. Vädret denna dag var perfekt skjutväder, ingen vind och sol som irriterade.

Tävling

Tävlingen som banläggaren Börje Fritz lagt runt skjutbanan sköts över sju stationer med dubbelmål på alla utom på sista, som var ett enkelmål i stå på ett Dubbeldäck på 75 m. Varför detta mål blev dagens svåraste, med endast två skyttar som sköt fullt är lite konstigt. De två som sköt fullt, 6 träff, här var Göran Wall, Skällinge och Stig Matsson från Åryd. Men det kan vara lite lurigt då det är ett mellanrum mellan däcken och då blir man lite aktsam så att inte träffen hamnar där, vilket det gjorde för många.

Dagens segerherre blev inte oväntat flerfaldige svenske mästar i fältskytte, Lars-Olof Gerhardsson från Löftadalen. Han hade fullt tills han kom till sista stationen, men tappade sina 2 träff här. Men 58 är ett utomordentligt bra resultat. I samma klass, Elit, kom en av två som sköt 56 träff, Mats

Johansson från Revinge. Mats är kanske lite ojämn i sitt skytte men när det tar så blir det riktigt bra. Här sköt Göran Andersson, Svalöv, 53 träff för sin tredje plats. 52 sköt både Hans-Eje Johansson, Grimeton, och Bengt Ek, Löderup.

Segraren i klass Liggande, Håkan Johnsson från Åryd, var den andre som sköt 56 träff. Håkan har varit med länge och skjutit bra många gånger. I denna klass

skjuter 1-2-70 och 75. Anders Olandersson från Vittsjö blev här tvåa på 52, och trea och fyra blev Stig Nilsson från P 2 och Inge Harrysson från Skällinge med vardera 51 träff. Av de 50 skyttarna sköt 20 stycken 50 träff eller mer, och ingen hade under 20 träff. Både ettan och tvåan i klass Veteran, Bengt G Nilsson, Tågarp, och Bengt G Olsson, Revinge, satte 54 träff. I samma klass sköt P 2:s Jonny Olsson

52 träff. På fjärde och femte plats kom paret Inge och Lisbeth Johansson från Skällinge. Bästa Dam blev Madelene Karlsson, KA 2, som sköt fina 51 träff i klass Senior. Verkar som om Madelene har bevarat formen bra sedan SSM där hon blev silvermedaljör. Mer än hälften i varje klass fick pris. Dagens mål varierade mellan en gammal halffigurs och ett litet huvud, och avstånd mellan 45 till 140 m. ■



Patrull 6 på väg till mål 5.

"FROM RUSSIA WITH LOVE"

Tävling

Rapport från Student-VM 2012 i Kazan

text och foto MATS OCH EMELIE FAGERSTRÖM



I Kazan skulle Student-VM 2012 avgöras som en generalrepetition inför 2013 års Universiad, som är studentidrottens motsvarighet till en olympiad. VM arrangerades för tre olika sporter; kanotsprint, skytte och rodd. Skyttegrenarna som genomfördes var alla former av lerduveskytte samt luftpistol, luftgevär, pistol 25m samt alla gevärsgrenar i 50m inklusive liggande för damer. Vår fråga innan avresa var om vi skulle bli mottag-

na av någon skum rysk skurk som satt och klappade en katt i sitt knä och önskade oss "Welcome to Russia Mr and Miss Fagerstrom" på samma sätt som James Bond brukar bli mottagen?

Äventyret började på Kastrup då vi stigit av tåget från Karlskrona och packat gevärskoffert och utrustningsväskor på en bagagevagn. Allt var frid och fröjd där vi väntade på att incheckningen skulle öppna och vi hade ställt in oss på att vara först i incheckningsköen för att ha gott om tid om något skulle krångla.

Vid incheckningen då personalen fick klart för sig att vi hade ett vapen med oss så blev plötsligt luftgeväret som vi hade inlåst i gevärskofferten mer eller mindre livsfarligt. Detta trots att vi redan vid bokningen anmält att det skulle med. Det föranledde pappersexercis och allmän uppståndelse så istället för att vara först att checka in så blev vi plötsligt sist och tiden för start närmade sig. Vi kom dock med flyget och mellanlandade i Moskva där vi skulle byta till inrikesflyg. Oron var stor över flygbytet då våra kunskaper i ryska är betydligt sämre

än i danska och vi undrade hur vi skulle lyckas få med oss vapnet genom tull och kontroller. Vår oro kom dock på skam då arrangören hade två män på plats, varav den ene hette Aleksej och den andre något mer krångligt, som mötte oss och hjälpte till med tullhandlingarna. Efter många stämplor och underskrifter på diverse papper blev vi insläppta i landet för vidare transport med ytterligare ett flygplan. Vi fick hjälp med incheckningen och kunde sedan lugnt gå ombord.

Väl i Kazan möttes vi i flygplansdörren av personal som tog våra bagagekvitton och vi åkte särskild VIP-transport till terminalen. Efter identifiering av vapnet och ytterligare stämplor och underskrifter av fler papper så försvann vapnet iväg med en säkerhetsman för transport till skytteanläggningen. Vi fick återigen en egen transport till ackrediteringslokalen där vi visade upp alla handlingar från Sveriges akademiska idrottsförbund som vi fått iordningställt till resan. Tack vare detta så gick ackrediteringen helt smärtfritt och personalen i Kazan uppskattade detta väldigt mycket och vi



framstod som klassens ordningsmän jämfört med många andra nationer. Vi blev också tilldelade en attaché, en volontär som var vår assistent och tolk i de fall det behövdes.

Efter pappersexercis fick vi våra rum i den nybyggda universiadsbyn. Lite senare samma eftermiddag bjöds det på en omfattande sightseeing med guide i Kazan vilket var mycket intressant och trevligt. På till-

bakvägen till universiadsbyn började den långa resan kännas i ögonlocken och efter middagen somnade vi ovaggade.

Efter frukost gav vi oss av med bussen, tillsammans med vår attaché, till skyttearenan för den fria träningen och vi undrade om vapnet skulle finnas där. Men vi kunde till vår stora lättnad konstatera att vapnet fanns på plats. Efter luftpåfyllning var det dags för ett träningspass i arenan som

tydligt blivit klar samma dag som vi anlände till Kazan.

Nästa dag bar det återigen iväg med buss till skyttearenan för PET-träning och utrustningskontroller. Utrustningskontrollen var minutlös. Varenda kvadratmillimeter på kläderna blev kontrollerade i maskinen för tjocklek och styvhet. Detta föranledde stora förseningar då Korea hade stora bekymmer med sina kläder och ständigt återkom för efterkontroll. ➤

Skjuttiden närmade sig alltmer och slutligen var det bara 15 minuter kvar och vi stod fortfarande på samma plats. En italienska som stod bakom oss skulle skjuta samtidigt som Emelie och var orolig för att tiden gick så jag gick och pratade med funktionärerna på skjutbanan och fick besked om att det skulle lösa sig på något sätt. Det visade sig att de var försenade på skjutbanan också, så både Emelie och italienskan hann i tid.

När vi kom tillbaka till universiadsbyn var det dags för högtidlig invigning med inmarsch nationsvis

likt ett olympiskt spel. Även detta var en generalrepetition inför nästkommande års universiad.

Nästa dag var det dags för tävling. Vi och en australiensisk skytt vi delade attaché med, åkte ut för att förbereda tävlingen i god tid. Tävlingen gick bra men varken Emelie eller australiensiskan var speciellt glada efter skjutningen då resultaten inte riktigt blev vad de hoppats på, men de bägge skyttarna var i alla fall överens om att de gjort vad de kunnat och att de var en stor erfarenhet rikare. Kanske kan det vara läge att åka

tillbaka till Kazan 2013 och ta revansch på sig själv med ett bättre resultat.

Vår sista dag på plats ägnade vi åt att följa herrarnas luftgevär samt damernas korthåll innan det var dags att åka till flygplatsen för hemresa. Även vid hemresan blev vi eskorterade och omhändertagna både i Kazan och i Moskva där vår vän Aleksej åter tog emot och hjälpte till. Vi fick lite extra service så att vi fick sova ett par timmar i väntan på att tullen skulle öppna, så att vi kunde komma in på den internationella delen av flygplat-

sen. På Kastrup fick vi klara oss själva men vi lyckades att få ut vapnet och tog oss helskinnade hem med tåget.

Avslutningsvis kan vi väl erkänna att våra, eller kanske rättare sagt mina, fördomar om ryssar kommit på skam. Där fanns ingen skurk med någon katt och istället har vi blivit behandlade som kungligheter. Vi skall inte heller glömma bort det fantastiska stöd som vi fått från Sveriges Akademiska Idrottsförbund där Johanna Olsson och Daniel Kudrén hjälpt oss med alla förberedelser inför resan. ■



Ny kunskap om sexuella övergrepp inom idrotten

Hur många inom idrotten har blivit utsatta för sexuella kränkningar och övergrepp? Fram till nyligen har det saknats kunskap om hur vanligt det är. Nu har Susanne Johansson, doktorand på GIH, på Riksidrottsförbundets uppdrag gjort en första svensk rapport som visar att fem procent av de tillfrågade säger sig ha varit utsatta för sexuella övergrepp och kränkningar. I rapporten finns också förslag på åtgärder för att både förebygga och hantera uppkomna fall.

– Sexuella trakasserier och övergrepp är avskräckande och oacceptabla kränkningar och den som blivit utsatt påverkas ofta under lång tid, många under hela livet. Därför är det viktigt att vi har forskningsbaserad kunskap om hur stort problemet är, säger Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Doktoranden Susanne Johansson, GIH, har på Riksidrottsförbundets uppdrag skrivit rapporten "Kunskapsöversikt: sexuella övergrepp – i relationen mellan tränare och idrottsaktiv" där hon även gjort en sammanställning av den internationella forskning som finns idag.

Siffrorna varierar kraftigt när det gäller förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten, från två till 55 procent. Inget i forskningen tyder på att det är vanligare inom vissa idrotter än andra. Däremot verkar risken för sexuella kränkningar och övergrepp öka om den idrottsaktiva är högpresterande och på väg uppåt i karriären.

Susanne Johansson menar att det är svårt att dra säkra och generella slutsatser av den internationella forskningen då den fortfarande är begränsad i omfattning. Förekomsten mellan

olika åldersgrupper är inte entydig, men hon konstaterar att både barn, tonåringar och vuxna blir utsatta.

– Idrottsrörelsen behöver lyfta frågan inom hela vår verksamhet, inte minst bland de som elitsatsar. Diskussionen behöver breddas från att hittills mest fokuserats på barn, säger Karin Mattsson Weijber.

I rapporten finns också resultat från den första svenska enkätstudien om sexuella kränkningar och övergrepp inom idrotten. Cirka 500 slumpvis utvalda 25-åriga män och kvinnor som är, eller tidigare har varit, aktiva i föreningsidrotten har svarat på enkäten. Det handlar om allt från obehaglig kroppskontakt till någon grövre form av sexuellt övergrepp där två tredjedelar av händelserna har klassats som obehaglig kroppskontakt.

– Eftersom det här är den första enkätstudien i Sverige ska den ses som en inledande kartläggning av ett hittills outforskat område, säger Susanne Johansson. I rapporten lyfter hon även fram ett tiotal förebyggande åtgärder som beskrivs i den internationella forskningen. Det handlar om exempelvis utbildning, informationsspridning och att stärka

idrottsaktivas självkänsla och självförtroende, men också om möjligheten till begränsade utdrag ur brottsregistret.

– Sexuella trakasserier och övergrepp är stark tabubelagt och något som många tycker är svårt att prata om. Men just samtalet är ett av de effektivaste sätten att förhindra övergrepp. Som stöd finns vårt utbildningsmaterial Skapa trygga idrottsmiljöer, säger Karin Mattsson Weijber.

Riksidrottsförbundet har även länge ställt krav på möjlighet för ideella ledare att begära begränsat utdrag ur belastningsregistret. Något som en statlig utredning som presenterades i november, som bland annat handlar om att motverka sexuella övergrepp mot barn, föreslog skulle bli möjligt för ideella föreningar. Om förslaget blir verklighet kan det bli en viktig pusselbit för föreningarnas förebyggande arbete för att förhindra sexuella övergrepp. ■

Information



Leif Hilmersson sköt fullt denna Göteborgsträff.

GÖTEBORGSTRÄFFEN AVGJORDES I FÖRSTA SKJUTLAGET

text DOUGLAS STRÖM och TOMMY RESMAN foto DOUGLAS STRÖM

75 kpistskyttar hade samlats på Sisjöns skjutfält i Mölnadal en dag i oktober. Det var en härlig fin dag, förutom för de första skjutlagen som hade en besvärlig motsol att brottas med. Men det hindrade inte segraren, Örgryte-skytten Leif Hilmersson, att vara den ende som sköt fullt, 60 träff. Han fick tusenlappen, inteckning i vpr och en replik på vandringspriset.

Tävling

Målen på de sex stationerna stod på mellan 30–150 meter med två stationer i varje ställning. Det finns de som tycker att det är lite orättvist att liggandeskyttarna tävlar på samma villkor som ställningskyttarna om förstapriset, men i tävlingens historia har bara två liggandeskyttar vunnit, så det blir nog rätt utslagsgivande ändå.

Det är roligt att vi samlar några lägreskyttar varje år, fyra i 1:a klass och sex i 2:a klass. Det märks annars att skyttarna blir äldre då klass 75 ligg samlade flest deltagare. Priset till bästa dam gick till Madelene Karlsson, KA 2, som hade fina 55 träff i klass E. I elitklassen tampades de etablerade skyttarna om träffarna med Dan Andersson, Orust Östra, på 58, Löftadalens Lars-Olof Gerhardsson på 57 och Olle Eriksson, Forshälla/Torp, 56 träff.

Ett fint prisbord hade som vanligt tagits fram av Kerstin Rive till de 28 pristagarna. Lagtävlingen vanns av Örgryte lag 1 på 113 träff tätt följda av Forshälla/Torp och Orust Östra lag 1. Förtäringen stod som vanligt Maj för, som hade sin dotter med som hjälp. För hjälp av måluppsättningar och att vara skjutstationschefer tackar vi våra funktionärer för. Som skjutledare ansvarade Douglas Ström och som banläggare Tommy Resman. Alla kpistskyttar är hjärtligt välkomna till 2013 års Göteborgsträff i början av oktober.



GÖTA KANAL MASTERS BLEV EN SUCCÉ

text SIMON MAGDEBURG, Töreboda PSK foto GUNILLA KARLSSON, Fredsberg Älgårås SKG

Tävling

Tävlingen Göta Kanal Masters genomförs årligen av pistolklubben Töreboda PSK och gevärsföreningen Fredsberg - Älgårås SKG. Tävlingen i dess nuvarande form med skjutning på Megalink-tavlor och både pistol och gevärsskyttar sida vid sida på samma tävling har nu genomförts för fjärde året i rad. Arrangemanget 2012 blev en succé! Ett stort tack till både funktionärer och skyttar som bidrog till detta!

Tävlingen anordnas alltid i Töreboda Idrottshall som också är sammanlänkad med matsalen för ortens högstadieelever, bowlinghall samt badhus. Detta har under åren visat sig vara otroligt värdefullt för tävlingen då man även kunnat erbjuda de långväga skyttarna övernattningsmöjligheter och servering i samband med tävlingarna. Tävlingen hade i år 256 starter fördelat på 161 pistol, 89 gevär och sex lagstarter. Det deltagarantalet innebär att tävlingen i år satte nytt rekord med hela 70 starter. Samtidigt innebär det också en fördubbling jämfört med 2011 års Göta Kanal Masters. Totalt var 35 föreningar från stora delar av Sverige representerade under helgens två tävlingsdagar.

Tävlingen hade också äran att besökas av ett antal skyttar från

Norge. Det är nu det andra året i rad som pistolskyttarna från Mysen Pistolag i Norge väljer att komma till just Göta Kanal Masters och det internationella motstånd som de ger i tävlingen är kanonviktigt och kul att få ta del av! I år valde även Östergötlands skyttesportförbund att anordna ett "tävlingsläger" i samband med Göta Kanal Masters. På lördagen ankom den inhyrda bussen med 17 ungdomar från pistol och gevär, sju ledare samt föräldrar från Östergötlands olika föreningar. Målet var under helgen att öva på att "tävla som de tränar", lära sig teori, koppla av nära tävlingen genom att utnyttja sovsalarna 25 meter från skjutlokalen och framförallt lära känna varandra genom att umgås tillsammans.

Det stora deltagarantalet gjor-

de att Göta Kanal Masters 2012 blev en tävling med många fina resultat. Bland annat sköts ett flertal personliga rekord och det var en jämn kamp om priserna i samtliga klasser. Egentligen skulle man vilja lyfta fram varje enskild skytt för deras prestation men tyvärr får ju inte allt plats. Några xplock som dock måste nämnas är att på gevärssidan blev det en otroligt jämn kamp om förstaplatsen i klassen L 13 där både Wilma Berggren från Kristinehamns SKF och Emme Helge från Gullspångs SKF sköt fullt med 400 poäng, men där Wilma tog hem segern med 38 innetior mot Emmas 37. På pistolsidan presterades det också höga resultat. I klassen LP11 vann Ann Helen Aune från Mysen pistolag i Norge med 387 poäng över 383 poäng ➤

Skyttar in action.



Två av arrangörsledarna – Simon Magdeburg, och Maritha Andersson från Töreboda PSK.



Prisutdelningen på söndagen i matsalen.

som silvermedaljören Jenny Andersson från Öckerö SF presterade. Det kan även nämnas att på juniorsidan i pistol kan man se att resultaten har ökat med närmare 10 poäng jämfört med föregående år, och att pallplats-skyttarna nu ligger stadigt runt 560-565 i herrjunior-klassen.

Inte nog med att årets Göta Kanal Masters både slagit deltagarrekorde och haft skyttar som levererat fina resultat. Tävligen har även fungerat som en form av genrep för oss som arrangerat den då det är bestämt att både finalen för Svenska Ungdomscupen och Allans Minne (9-10 mars) samt SM i luftpistol (22-24 mars) kommer att genomföras i Töreboda 2013. Målet för vår del blir därför att genomföra tre välfungerande tävlingar under två helger på Megalink och efter årets Göta Kanal Masters ser vi positivt på skyttehelgerna i mars 2013 i Töreboda! För mer information kring de kommande tävlingarna i mars ber vi er hålla utkik efter Facebookgrupper för de respektive tävlingarna, samt titta på www.toreboda-psk.se! ■



Wilma Päntikäinen (Mariestads PK).

SPÄNNANDE I ÖSSJÖPUFFEN *Tävling*

text och foto JAN STRAND

Tjugonde upplagan av luftgevärstävlingen Össjöpuffen, arrangerad av Össjö Skytteförening, flyttades till en hösttävling för att försöka locka fler skyttar, efter ett par år med vikande deltagarsiffror. 65 skyttar kom till start, vilket var ett 20-tal fler än förra tävlingen men långt ifrån toppsiffrorna på över 100 deltagare.

Under fredagen och lördagen sköts stående och under söndagen sköt sittandeskyttarna. Nytt för i år var finalskjutning i fyra olika klasser, direkt efter respektive klassers grundomgång, så att skyttarna inte skulle behöva vänta för länge. Finalerna startade från noll och man räknade tiondelar. Ståendefinalen för seniorer vanns av Johanna Nyman, Ängelholm. Johanna vann även grundomgången på 383 poäng, före Louise Persson och Marcus Lindén, Hyllstofta på 374 p. Juniorfinalen vanns av Sofia Bengtsson, Brönnestad, som även vann L15 stå på 341 p. Mattias Jogmark, Eslöv, vann L 17 på 374 p. Lagtävlingen stående



En nöjd segrare, Christian Frank, som vann final L13-15.

vanns av Ängelholm, genom Johanna Nyman, Ida Wulff och Christian Wrennstad.

Sittandefinalerna blev jämna och nervpåfrestande för föräldrarna, och ledningen skiftade hela tiden.

Finalen L9-L11 vanns av hemmaskyten Noel Larsson före Hampus Billqvist, Hyllstofta och Elias Borgström, Bark-Hjärnarp. Finalen L13-L15 vanns även den av en hemmaskytt. Christian Frank vann på 104,6 poäng, en tiondel före Fabian Ljungqvist, Kävlinge, och ytterligare två tiondelar före Johan Lindberg, Ramsjö.

Klassegare blev i klass 9 Elias Borgström, Bark-Hjärnarp, på 385 p, klass 11 Hyllstoftas Hampus Billqvist på 398 p, klass 13 Erik Sahlin från Ramsjö med 399 p, klass 15 Robin Ljungqvist, Hyllstofta, 399 p och

i klass rem Ramsjös Jonathan Cederlöw på 395 p. Lagtävlingen sittande vanns av Hyllstofta, genom Robin Ljungqvist, Hampus Billqvist och Gustav Torgander på 1195 p före Ramsjö med 1186.

För föräldrar och övriga fanns en prova-på-klass, som vanns av Robin Hansson, Bark-Hjärnarp, före Eva Hansson, också hon Bark-Hjärnarp, båda på 399 poäng. ■



Finalfältet L13-15 förbereder sig.



GRÜNIG

FOKUS PÅ

PRECISION

norma

www.norma.cc

EXTRA
HIGH QUALITY MATCHGRADE AMMUNITION